



MOV GROEP CASTRICUM ETHIOPIË november 2014 Nieuwsbrief nr. 10

Mesdaram First! Enkutatash! (Gelukkig Nieuwjaar!)

Zo werden wij zaterdag 4 oktober 2014 begroet door de kinderen van het FoodCenter.

11 September 2014 is volgens de Ethiopische kalender Nieuwjaar, het jaar 2007 is begonnen! De Ethiopische kalender is gebaseerd op de Juliaanse kalender. Dit betekent dat het grofweg 7 ½ jaar achter ligt op onze westerse Gregoriaanse kalender. Het jaar 2014 -2015 is '2007' in Ethiopië.

De kinderen van het FoodCenter begroetten ons enthousiast. Zij vertelden ons dat zij heel blij zijn met de hulp die zij van ons (van alle sponsors) krijgen, dat zij heel goed hun best doen op school en dat zij hopen een beter mens te worden.

Om hun dankbaarheid te uiten werden wij onthaald met een ochtend van vermaak. Vele dansjes (de kinderen lijken wel van elastiek, wat kunnen zij goed dansen!), een zelfgemaakt gedicht, een toneelstuk. Na het toneelstukje werd er weer gedanst en iedereen mocht meedoen, een vrolijk en gezellig gebeuren. Een fijne afsluiting, vooral omdat iedereen lacht, danst en vrolijk is, even de gewone gang van zaken vergeten. Ondertussen werd de koffie voorbereid en kregen wij een heerlijk kopje koffie. Enige moeders waren gekomen om hun dankbaarheid te uiten dat hun kinderen via onze sponsors de mogelijkheid krijgen om naar school te gaan en de dagelijkse maaltijd gegarandeerd is.



Na de koffie deelden wij de meegenomen kleding uit. Van de Fiep Westendorp Foundation hadden wij 3 koffers vol met nieuw ondergoed, pyjama's en nachthemdjes gekregen. Hierna was het tijd voor de lunch. Omdat zij nimmer fruit krijgen, hadden wij voor de kinderen sinaasappelen en bananen gekocht met als extra een flesje cola of Fanta.

Na de maaltijd gaf Rahel een uiteenzetting van de voortgang van ons project. Met de kinderen gaat het goed. Er zit regelmaat in, de kinderen krijgen 6 dagen per week 1 maaltijd per dag en de kinderen komen zaterdags douchen. Ze zien er ook goed uit!

Aan de officiële vergunning van de overheid voor het Food Center hangt wel een prijskaartje. De overheid stelt een aantal flinke eisen. Naast de zorg voor het naar school gaan en het voedsel voor de kinderen, stelt de overheid ook de eis dat we de moeders begeleiding naar zelfstandigheid geven, zorgen voor verbetering van de huisvesting en een aantal betaalde krachten in dienst nemen. We hebben al een aantal betaalde krachten in dienst, er is een begin gemaakt met het leren lezen en schrijven aan een aantal moeders en huisvesting is in een aantal schrijnende gevallen verbeterd. Naast de regelmatige bijdragen van de deelnemers aan het adoptieproject hebben wij ook een aantal grotere sponsors en soms ook zomaar onverwacht gulle gevers.



Wij zijn u ongelooflijk dankbaar dat u allemaal, dankzij uw financiële steun, ons helpt om dit project te realiseren.

Wij nodigen u uit voor een adventsontbijt op zondag 30 november.

De advent is de tijd vòòr kerstmis. Het ontbijt zal dan ook al een beetje in de kerstsfeer zijn.

De opbrengst is bestemd voor het 'Food Center'. Het ontbijt wordt gehouden in het Parochiecentrum, Dorpsstraat 113 in Castricum. We beginnen om 8.30 uur (zaal open vanaf 8.15 uur). De kosten zijn €10,- .

U kunt zich opgeven via e-mail of telefonisch: jeannekevdn@gmail.com of 06 - 202 721 90, bij geen gehoor 0251 656100 (Lia Hoogeland). Wacht niet te lang want het aantal deelnemers is beperkt.

Als u ons ook in de komende vijf jaar wilt blijven steunen vragen wij u - als u dat nog niet hebt gedaan - een nieuw adoptieformulier in te vullen. Wij weten dan dat wij opnieuw op u kunnen rekenen. Ook is het een mooie gelegenheid eventuele wijzigingen in uw gegevens door te geven. De adoptieformulieren vindt u achterin de kerk of op onze website of u kunt ze aanvragen bij onze penningmeester.

Voor meer informatie zie onze website www.castricumvoorethiopie.nl

Met vriendelijke groet,
MOV Groep Castricum-Ethiopië