



MOV GROEP CASTRICUM ETHIOPIË

Nieuwsbrief nr. 3 JUNI 2011.

In deze nieuwsbrief vooral ruimte voor een verslag van de reis naar Ethiopië door Jeanneke van Diepen.

De Pancratiuskerk in Castricum bestaat 100 jaar en het hele jaar door zijn er festiviteiten. Zo is er ook een bedevaart naar Ethiopië georganiseerd. Van 14 t/m 24 mei 2011 ben ik in Ethiopië geweest. Behalve het bezoek aan het klooster, waar pastoor Kaleab zijn opleiding heeft genoten, en de bezoeken aan de rijke cultuur van het land heeft de bedevaartgroep ook de projecten bezocht die vanuit de MOV-groep en vanuit DEM zijn opgestart. De reis was fantastisch! Ethiopië is een prachtig land met een heel rijke cultuur. Jammer dat een groot deel van de bevolking onder de armoedegrens leeft. En wat is het goed om te zien dat wij, als rijke mensen, daadwerkelijk de zeer arme mensen kunnen helpen.

Voor de reis had Kaleab vele spontane giften ontvangen. Onder andere van de 1^e Communiegroep en van Jair en Geert de Zeeuw. Deze 2 jongens hadden spontaan geld opgehaald. Van deze gelden heeft Kaleab schoenen voor een aantal kinderen van ons project gekocht. De andere kinderen hebben, eerlijk verdeeld, kleding ontvangen die de groep had meegenomen.



Lunchpakkettenproject:

Eind maart 2011 belde Rahel (zij is de zuster van Kaleab en zij is onze ambassadrice in Ethiopië voor het sponsorproject) ons bezorgd op: 25 kinderen vallen op school flauw omdat ze in het geheel geen eten krijgen! Terstond is er geld overgemaakt om de eerste nood direct te lenigen. Geld van spontane gevers.

Een noodplan is opgezet en tijdens ons bezoek aan Ethiopië werd ons getoond hoe Rahel dit heeft opgepakt. Op de buitenplaats van de woning van de ouders van Kaleab worden de lunchpakketten bereid. Ingrediënten worden ingekocht en met behulp van een aantal moeders van onze sponsorkinderen wordt de lunch klaargemaakt.

Kosten: € 0,50 per kind per dag.

Dankzij een aantal gulle gevers kunnen wij nu voor een 3-tal maanden de kinderen eten geven. De kinderen krijgen nu 1 maaltijd per dag, 6 dagen in de week. Het is pover, maar het is een begin en ik hoop dat wij dit voor de kinderen en het gezin van de kinderen kunnen voortzetten.



We hebben ook de dagopvang voor gehandicapte meisjes bezocht. De meisjes waren erg onder de indruk van zo'n groep blanken die hen kwam opzoeken. Nog meer waren zij onder de indruk dat 'men' hen had uitgekozen om ze een kans te geven te gaan studeren, zodat zij een zelfstandig bestaan kunnen gaan opbouwen. In Ethiopië krijgen gehandicapten (en zeker vrouwelijke gehandicapten) geen kans. Ook hier is een begin gemaakt. Dit project wordt ook in 2012 en 2013 door de Vastenactie ondersteund.

Voor een uitgebreider verslag en ander nieuws: www.castricumvoorethiopie.nl

In Nederland beginnen de schoolvakanties bijna. Ook in Ethiopië begint in september het nieuwe schooljaar. Als u uw bijdrage voor 2011 nog niet hebt overgemaakt is het nu een goed tijdstip. De jaarlijkse bijdrage is €40,- (Als mov-groep hebben we onze bijdrage per kind verhoogd naar €60,- per jaar zonder het bedrag voor de sponsorouders te verhogen; wilt u er zelf toch €60,- van maken, dan is dit natuurlijk welkom.) Uw bijdrage voor het project kunt u overmaken op

RABObank 3119 02 294
t.n.v. Parochie De Goede Herder
o.v.v. project Kaleab.

Als u vragen hebt, kunt u ons bereiken via e-mail: liahoogeland@zonnet.nl , of telefonisch: 0251 656100.

Met vriendelijke groet,
MOV Groep Castricum-Ethiopië

N.B. om zo weinig mogelijk kosten te maken, willen wij zoveel mogelijk via e-mail communiceren. Indien bij ons nog niet bekend, gelieve alsnog uw e-mail adres aan ons door te geven (liahoogeland@zonnet.nl).