



MOV GROEP CASTRICUM ETHIOPIË september 2016

Tot ons grote verdriet is onze voorzitter Jeanneke van Diepen op 12 augustus overleden. Hieronder enkele regels uit het in memoriam dat pastoor Kaleab voor haar schreef. Het complete in memoriam vindt u op onze website.



'Jeanneke zat in het kerkbestuur en samen zaten wij bij het Regionale diaconaal centrum (R.D.C.). Maar vooral de MOV groep en Ethiopië creëerde een sterke band tussen ons. Zij was de brug tussen onze parochie en de projecten in Ethiopië. Vier keer gingen we samen naar Ethiopië. De kinderen in de sloppenwijken droeg zij een warm hart toe. Zij gaf hen veel liefde en was als een moeder voor hen. Zij zei ook altijd MIJN kindertjes in Ethiopië. Onvermoeibaar zette zij zich voor hen in door activiteiten te organiseren om zo geld in te zamelen. Zelfs op haar sterfbed dacht zij nog aan hen, want toen iemand van het RDC haar vroeg of er iets was dat zij voor haar kon doen, antwoordde zij: "ja zeker, geld inzamelen voor mijn kindertjes in Ethiopië." Tot het laatste moment was zij bezig met Ethiopië. Jeanneke kon mensen motiveren, inspireren en binden. Alles wat zij deed, deed ze met hart en ziel. Haar dood is een groot verlies voor haar familie, vrienden en onze geloofsgemeenschap. En ook voor mij is het een groot verlies. Ik heb een grote steun verloren, een goede vriendin. Onze kinderen hebben hun moeder verloren. Als Jeanneke in Ethiopië was, deed ze van alles met de kinderen, spelletjes, ze danste met hen en at met hen. Ze liet hen zien dat zij dicht bij hen was of één van hen was. Zij gaf hen een luisterend oor en antwoord op al hun vragen. Niets was haar te veel. Je blijft in mijn hart. Ethiopië zal je nooit vergeten. Rust zacht.'

We kunnen haar eigenlijk niet missen. Maar toch ... We kunnen denk ik niet beter doen dan ons met volle kracht inzetten, om het werk voor Ethiopië voort te zetten. Annie van Assendelft gaat in november naar Ethiopië om de projecten te bezoeken. Yvonne Brakenhoff neemt de functie van voorzitter op zich. En we hebben weer een hele reeks activiteiten gepland.

UITNODIGING
Zondag 18 september
14.00- 16.00 uur
informatiemiddag

Parochiecentrum, Dorpsstraat 113.

Deze middag is bedoeld voor sponsorouders en andere belangstellenden. We hopen u weer veel te kunnen vertellen over onze schoolkinderen en het lunchproject. We besluiten de middag met een rondje 'Rad van Avontuur'. Natuurlijk zorgen we ook voor een hapje en een drankje.

Maar een week eerder is er een andere spannende activiteit, de Ethiopische Nieuwjaarsduik. 11 september wordt in Ethiopië het begin van het nieuwe jaar gevierd. De nieuwjaarsduik wordt georganiseerd door onze 'collega's' van DEM. Maar belangstellenden vanuit de beweging Castricum zijn van harte welkom. Zondag 11 september verzamelen vanaf 17.00 uur bij Beachclub Oost 3, bij de strandopgang Relweg te Wijk aan Zee. Om 18.00 uur wordt het startsein voor de duik gegeven. Geen garantie voor mooi weer, maar de temperatuur van het water zal zeker aangenamer zijn dan op 1 januari.

We hebben uit Ethiopië een verslag van het verstreken jaar ontvangen. De schoolkinderen doen het goed. Twee kinderen zijn naar het voortgezet onderwijs gegaan. Er is nu ook schoon drinkwater beschikbaar voor de kinderen. Hieronder een berichtje van een van de kinderen



Mijn naam is Hamesale Abera ik ben over naar groep 8. Ik woon met mijn moeder en 4 zussen. Onze vader heeft ons in de steek gelaten daardoor heeft onze moeder met veel problemen ons opgevoed. Ik ben heel blij dat ik mag deelnemen aan jullie stichting. Ik kan nu goed eten en als ik ziek ben kan ik naar de dokter. En ik krijg ook kleding. De tijden wanneer ik thuis was met mijn moeder waren er meer dagen dat ik niet at dan dat ik wel at omdat mijn moeder heel erg weinig verdiende. Maar nu eet ik goed: eerst kreeg ik alleen lunch, maar nu krijg ik ook ontbijt erbij. Ik ben heel blij en dankbaar dat ik dit mag krijgen. Het enige waar ik verdrietig over ben is dat Jeanneke heel ziek is. Nu is het hier in Ethiopië vasten tijd voor Maria dus vast ik voor haar en bid voor haar.

Binnenkort begint het nieuwe schooljaar weer. Als u de bijdrage voor uw sponsorkind nog niet hebt overgemaakt, is dit een mooi tijdstip om dat te doen. Onze rekening is:

NL97RABO0311902294

t.n.v Parochie de Goede Herder

o.v.v. project Kaleab

Voor meer informatie zie onze website www.castricumvoorethiopie.nl

Met vriendelijke groet,
MOV Groep Castricum-Ethiopië